

Uniek gelegen kampeerboerderij midden in het bos

Boerderij Woudegge biedt rust en ruimte

Midden in de bossen van Otterlo is kampeerboerderij Woudegge gelegen; een uniek plekje waar groepen tot maar liefst 60 personen een heerlijk verblijf wordt geboden. Daarmee is deze groepsaccommodatie zeer geschikt voor schoolreizen, werkweken, sportkampen of familiereünies. In en om de boerderij kunnen diverse uiteenlopende activiteiten worden ondernomen. Wij brachten een bezoek aan deze gezellige locatie en hadden een gesprek met eigenaresse Anetta van de Brandhof.

Wat direct opvalt, is de rustige omgeving. De boerderij ligt tegen het bos aan, en heeft dus geen last van langsrazend verkeer. Kampeerboerderij Woudegge is zeer goed onderhouden en heerlijk comfortabel ingericht. Er staan bankstellen, er is een barretje en een apart eetgedeelte. Er zijn zestig slaapplekken, verdeeld over

"Even weg uit het jachtige leven van de stad en lekker onthaasten"

vijf zalen. Doordat het gehele gebouw is voorzien van brede deuren zonder drempels, kunnen ook rolstoelgebruikers heel goed bij Woudegge terecht. "Deze locatie is erg in trek bij groepen", steekt de goedlachse Anetta van wal. "Het is hier absoluut veilig voor kinde-

ren en de rust spreekt ook veel mensen aan. Even weg uit het jachtige leven van de stad en lekker onthaasten," gaat zij verder.

Op het moment van ons bezoek is de boerderij in gebruik door een groep schoolkinderen, die het zichtbaar naar hun zin hebben. "Het is hier hartstikke leuk", roept één van de jongens terwijl hij zich naar één van de twee recreatiezalen rept om een potje tafelvoetbal te gaan spelen. "Het is jammer dat het vandaag regent, maar gelukkig hebben we ook binnen meer dan genoeg ruimte om iedereen te kunnen vermaken", aldus een vrolijke begeleidster. "We hebben vandaag een fietstocht gemaakt door deze mooie omgeving en vanavond gaan we pannenkoeken bakken voor de hele groep." vertelt zij terwijl ze een poging doet om enkele wel érg enthousiaste kinderen terug in het gareel te krijgen. "Het pand is voorzien van



Kampeerboerderij Woudegge

een goed uitgeruste keuken waar met gemak zelf de maaltijd kan worden bereid, maar wij kunnen ook eventuele catering verzorgen. Het hangt een beetje van de groep af", weet Anetta ons te vertellen. "Alles is bespreekbaar binnen redelijke grenzen. Het is een prima onderkomen waar wij de nodige faciliteiten bieden, maar we zijn natuurlijk geen hotel", lacht ze.

Op hetzelfde erf is tevens een zorgboerderij gesitueerd, waar dagopvang wordt geboden aan dementerende ouderen. De twee locaties zijn strikt van elkaar gescheiden en men merkt in principe niets van elkaar. "Wat wel gebeurt, is dat er een vraag komt vanuit de kampeeraccommodatie of het mogelijk is om een keer te

mogen kijken bij de ouderen. Als dat serieus bedoeld is, bieden wij die mogelijkheid wel maar alleen als het echt bedoeld is om bijvoorbeeld kinderen kennis te laten maken met het fenomeen zorgboerderij, of wanneer er wordt gevraagd om gezamenlijk een activiteit te kunnen ondernemen. De ouderen vinden dat wel gezellig en de gasten steken er wat van op." Wat zeker niet mag worden vergeten te vertellen is dat de mogelijkheid aanwezig is om vanuit de boerderij rechtstreeks het bos in te lopen zonder enige belemmering. Leuk om bij schemering naar het aanwezige wild te gaan kijken, of overdag een heerlijke picknick te houden, hoewel dat laatste ook prima kan bij de boerderij zelf, want ook daar staan een

aantal prima picknicktafels. Er is een plek waar een kampvuur mag worden aangelegd, wat ook redelijk uniek is midden in het bos. Anetta: "Zo'n vuur houden we natuurlijk wel goed in de gaten. Er zijn regels waar men zich goed aan moet houden anders beginnen we daar nog niet eens aan." Kortom: Is men op zoek naar dat ene unieke plekje om met een groep heerlijk te ontspannen, dan is Woudegge een absolute aanrader. Zorgboerderij Woudegge is gevestigd aan de Roekelsebosweg 5, 6731 SH Otterlo. Tel. 0318-591291, Mobiel 06-41731632. Kijk ook eens op www.woudegge.nl



Ook binnenshuis is er genoeg te doen



Giro d'Italia

2016

Veluwe kleurt roze in eerste meiweek volgend jaar

Wielerspektakel Giro d'Italia komt door de streek

Ja, ze komen ook door Otterlo. En door Hoenderloo en Ede. Dat was begin oktober het grote nieuws over de Giro d'Italia. Het grootste wielerspektakel na de Tour de France komt volgend jaar mei naar Gelderland. De start is in Apeldoorn met een tijdrit. Daarna volgen twee etappes over de Veluwe tussen Arnhem en Nijmegen.

De Veluwe gaat dus ook roze kleuren, die eerste meiweek. En dat heeft niets met de Gay Games of een ander feest voor homoseksuelen te maken, voor wie dat mocht denken. Roze is de kleur van de Giro. De leiderstrui die in de Tour geel is, is in de Italiaanse ronde roze. Dat heeft z'n geschiedenis. De organiserende krant La Gazzetta dello Sporte werd vroeger op roze papier gedrukt. Vandaar. Het is de derde keer dat de Giro in Nederland start. Eerder gebeurde dat in Groningen (2002) en in Amsterdam (2010). De Giro van dit jaar voert de deelnemers na de drie dagen in Nederland na een vliegreis naar 'de hak van de laars' van Italië, waarna ze in tweeënhalf week dwars door Italië rijden om uiteindelijk te finishen in Turijn. Van Het Loo naar Torino dus.

Aan de Giro doen ook deze keer weer Nederlandse renners mee. Dit jaar was Steven Kruijswijk van de Lotto-Jumbo ploeg er één van de uitblinkers. Hij heeft al aangegeven graag



weer mee te doen. Maar bij Lotto-Jumbo zijn dat er wel meer. Ook Robert Gesink heeft er zin in en er

wordt ook al gefluisterd dat onze regionale topper Wilco Kelderman erbij wil zijn. De naam van Tom Dumou-

lin, het Limburgse tijdritwonder, wordt eveneens genoemd. Ook de deelname van een tweede Nederlandse ploeg, Roompot wordt niet uitgesloten. Die ploeg versterkte zich al met mentor/veteraan Pieter Weening, die al eens in de roze trui in Italië reed en er een etappe won.

Op de Veluwe kunnen we ons inmiddels opmaken voor 'Italiaanse dagen'. Met leuke activiteiten rondom de koers, die we desnoods zelf kunnen verzinnen. De Veluwe wordt even flink op de kaart gezet. Niet alleen komen er duizenden toeschouwers op het evenement af, maar bovendien wordt de Giro in 192 landen uitgezonden op televisie en kijken enige honderden miljoenen mensen. Een mooie gelegenheid om onszelf eens goed in beeld te brengen dus! Het Verhaal gaat de komende maanden extra aandacht besteden aan het Giro-spektakel om vast in de stemming te komen. Met verhalen over de Giro en over de mensen op de Veluwe die zich er op voorbereiden.